

Nieuwsbrief augustus 2022



ITAKA
clear counsel

Itaka - Clear Counsel & Business Counsel
Online reading and information
Marianne van der Schilden
Utrechtseweg 131, 6871 DR Renkum
www.itaka.nl, mail@itaka.nl, 06-42982383

De Kwantumwereld aan de andere kant van de muur

Door een gat in de muur gaan voelt als een soort geboorte, benauwd en pijnlijk, maar op een gegeven moment is het onvermijdelijk, dan ben je er klaar voor. Aan de andere kant van de muur voelt het onwennig en door de ramen kun je kijken naar de wereld die je net verlaten hebt. De chaos die daar heerst met allerlei heftige en onduidelijke gebeurtenissen, zoals de falende geldmarkt, de stijgende inflatie, het verdwijnen van het contante geld, de dreiging van een nieuwe virusuitbraak, oorlog, vluchtelingen, boerenprotesten, etc. Voor mij lijken deze dingen me minder te raken, ze zijn er wel, maar ik voel me rustig en in balans aan de andere kant van de muur. De hele wereld ziet er een klein beetje anders uit aan de andere kant.

Hetzelfde als eerst, maar ook een beetje vager, lichter en sprankelender. Vooral de natuur straalt en sprankelt, er stroomt zelfs helende energie van planten naar ons als we contact maken. Die energie is zichtbaar, zoals de essentie van de dingen zichtbaar wordt wanneer ik mijn aandacht erop richt. Op iedere wezenlijke vraag die ik stel krijg ik een ingezoomd beeld te zien van het onderwerp van de vraag waaruit lichtcodes stromen, kleine verlichte symbooltjes. Het antwoord op de vraag die ik stelde is me dan duidelijk, in de vorm van beelden.

Ik begrijp dat dit verhaal nog wat vaag overkomt en niet zo gestructureerd is. Dat komt doordat ik een nieuwe omgeving aan het onderzoeken en waarnemen ben. Ik weet ook niet hoe het allemaal precies in elkaar steekt en werkt hier. Ik weet wel dat ik me thuis voel, al is het nog onwennig. En ik hoor andere mensen om me heen, ze zingen! Er zijn al heel veel mensen aan deze kant van de muur zo te horen. Ben jij er ook? Dan ontmoet ik je graag, ik hoor je lied al in de verte. Zie jij ook zoveel buitenaardse wezens zo duidelijk hier? Het lijkt hier rustig en veilig genoeg voor ze om fysiek te manifesteren. Dat lijkt me een feest!

Wordt vervolgd, lieve mensen, heb een goede maand! Veel liefs, Marianne

Droevige berichten

In de maand juli zijn twee prachtige zielen overleden. De eerste is Rinske Frederiks, voor veel mensen van Itaka een goede bekende. In 2012 is Rinske Kundalini Yoga gaan geven in het centrum van Itaka in de kapel in Renkum. Later begon ze een eigen yogacentrum Suniya in Wageningen en de laatste jaren heeft ze ook een yogacentrum opgezet in Noorwegen, samen met haar partner. Daar is ze op 15 juli 2022 verongelukt tijdens een bergwandeling. Een

ongelooflijke en diep trieste gebeurtenis. Rinske, we zullen je prachtige energie, je innerlijke rust en je gouden hart meenemen in ons hart en koesteren. En we zullen je missen!

En toen kwam het bericht binnen dat Ivo Valkenburg is overleden op 23 juli, na een kort ziekbed. Wat een schok! Samen met zijn vrouw Lilly heeft hij een retraitecentrum opgezet in de bergen van Roemenië en in 2020 besloot hij weer 'terug te komen' in Nederland omdat hij hier nog werk te doen had. Lieve Ivo, wat voelt dit als een groot gemis, jij die zoveel goedheid, levenskracht en goede intenties uitstraalde. Een inspirator alleen al door je 'zijn' en aanwezigheid. Wat zullen we je missen.

Activiteiten in augustus 2022

In juli 2022 is het rustig. Misschien heb je eindelijk de tijd en de rust om een mooi boek te lezen? Dan is het 'Dagboek van een Sterrenkind' van Nellien Klomp een aanrader. Een positief verhaal vol hoop op verandering. Op dit moment heeft Marianne geen ruimte voor nieuwe individuele readings, in augustus kun je weer worden ingepland voor een reading. Voor uitgebreide consulten kun je terecht bij Eva Vosdingh Bessem, ze begeleid je daarbij met haar energie, stem en trommel. Claire Greve organiseert een bijzondere reis naar Egypte en heeft nog twee plekjes vrij. In het voorjaar van 2023, in april of mei, organiseert ze weer een nieuwe reis naar Egypte.



For the Energy of August 2022 [click here](#)

Readings door Marianne van der Schilden

Op dit moment heeft Marianne vakantie. Wanneer je belangstelling hebt voor een reading

kun je een mailtje sturen naar mail@itaka.nl dan zal Marianne je inplannen voor een reading na de vakantietijd.

Oproep voor activiteiten

In deze rubriek kun jij ook een oproep plaatsen tegen een kleine vergoeding, mail Marianne als je hier gebruik van wil maken.

‘Dagboek van een Sterrenkind’, Een prachtig boek van Nellien Klomp

Het verhaal van een buitenaardse studente vol hoop op verandering

<Foto van het boek>

Hoe komt het dat er op de aarde zo veel verschrikkelijke dingen gebeuren? Is er hoop op verandering? In het nieuwe boek van schrijfster Nellien Klomp komt studente Lina van een planeet met hoger bewustzijn naar de aarde. Ze ontdekt dat de meeste mensen van goede wil zijn, maar dat het nog niet zo gemakkelijk is om op de aarde te leven. Haar eerste ontmoeting is met een Griekse schapsherder die diep van binnen kunstenaar wil zijn. Met de hulp van Lina overwint hij zijn angst om zichzelf te laten zien. Lina leert dat er op aarde elke keer een keuze tussen angst en liefde moet worden gemaakt. Mensen veranderen als ze haar ontmoeten.

‘Dagboek van een Sterrenkind’ is een liefdevol, wijs en verrassend verhaal. Het is vooral bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit, maar niet per se spiritueel onderlegd zijn. Ook al is het onderwerp diepzinnig, de toon blijft luchtig. Het verhaal nodigt de lezer uit om bewuster te leven. ‘Niet als opdracht, maar simpelweg omdat het gebeurt’, zegt de schrijfster. ‘Proeflezers zeiden dat ze er helemaal blij van werden, dat ze bewustere keuzes gingen maken en vaak denken aan wat Lina zou doen.’

Nellien zelf hoorde en zag als kind veel meer dan alle andere kinderen. Ze deed haar best om ‘normaal’ te zijn en niet op te vallen. Pas jaren later leerde ze haar gave waarderen. Inmiddels heeft ze meer dan veertig jaar ervaring met het werken met energie.

‘Dagboek van een Sterrenkind, de Wereld door de ogen van Lina’ is verkrijgbaar bij elke (online) boekhandel en via de website nellienvederlicht.nl. ISBN: 9789493280168, 358 pagina’s

Eva Vosdingh Bessem: Multidimensioneel bewustzijnswerk

(Foto van Eva)

We leven in een tijd van grote veranderingen op aarde. Hierin wordt van ons allemaal gevraagd om de werkelijkheid om je heen en in jezelf aan een herziening te onderwerpen. Eva helpt je bij dat proces van begrijpen, loslaten en weer in balans komen met wie je werkelijk van oorsprong bent. Dit geeft je steun bij het verkrijgen van diepere inzichten in jezelf en je wordt weer helemaal autonoom jezelf, zonder verstoringen en aanhakingen.

Het mooie van een multidimensionele aanpak is het holistische aspect. Bij de traditionele Westerse (fysieke) behandelmethodede van lichaam of geest is het gebruikelijker de symptomen te bestrijden dan op zoek te gaan naar de oorzaak. Hierdoor keert het euvel vaak terug of verschijnt het in een nieuwe vorm. De originele wond is vaak niet terug te vinden in het fysieke lichaam, maar in andere, niet fysieke lagen. Een sessie bestaat uit twee delen. Eerst een uitgebreid gesprek om tot de kern en intentie van de journey te komen. Daarna begeleidt Eva de reis met de drum terwijl jij ontspannen ligt. Na afstemming op jouw energetisch veld en het neerzetten van de intentie begint jouw reis van ongeveer een uur. Wat er precies gebeurt tijdens een sessie is iedere keer uniek en volledig afgestemd op de persoon.

Kosten: € 150,- exclusief BTW
Duur: Een consult duurt 1,5 tot 2 uur
Locatie: Zutphen
Contact: Eva Vosdingh Bessem, eva@vosdinghbessem.nl
Informatie: www.evavosdinghbessem.nl

Spirituele Nijlreis Egypte, 28 augustus tot en met 8 september 2022

Nog één plek vrij!

Voor wie de roep voelt in zijn hart naar Egypte en haar velden van vrede bekijk hier de reisfilm:

[Return to the Land of your Soul . Spirituele reizen Egypte - YouTube](#)

Het wordt een heel bijzondere reis met een prachtige groep wijze zielen. Ik heb deze keer heel sterk het gevoel dat de groep die zich vormt geleid wordt door hogere krachten en we een belangrijke **bewustzijnsport** zullen openen voor deze eindtijd

Krachtiger als ooit stralen de Ancient Tempels hun hoge vibratie van licht en heling. Wees welkom mee te stromen op de heilige Nijl om in deze belangrijke transformatie tijd de kiemen van eenheid in ons hart te zaaien. En zo een poort van licht te zijn om de nieuwe aarde door ons heen geboren te laten worden.

Voorafgaand aan deze reis kun je meedoen aan een speciale healingweek in Abydos vanaf 22 augustus 2022. In het voorjaar van 2023, in april/mei, organiseert Claire weer een nieuwe reis naar Egypte.

Datum: 28 augustus t/m 8 september 2022

Meer info: <https://www.clairegreve.nl/egypte-reizen/>

Contact: Claire Greve, 06 52789040, clairegreve@ziggo.nl, www.clairegreve.nl

Aanmelden: mail Claire voor meer info en om je aan te melden

Financieel krap en toch coaching

Een jaar lang coaching tegen een zeer gereduceerd tarief, of zelf kosteloos

Ben jij op een spirituele reis? Beschik je over weinig financiële middelen? Zou je graag iemand hebben die een jaar met je meereist? Een gids die je kan laten zien waar je kunt groeien? Zodat je meer rust in je leven ervaart en ziet dat er voor jou ook een weg is naar geluk. Je gaat jezelf als waardevol en uniek zien. En kan zelfs oude wonden helen. Speciaal voor jou is deze mogelijkheid in het leven geroepen, waarin je een jaar lang wordt bijgestaan, zodat je echt stappen kunt zetten richting je doelen.

Ik werd geleid om deze hulp aan te bieden daar mijn hart altijd gelegen heeft bij jou die het moeilijkere pad bewandeld.

Je kiest 15 momenten uit in het jaar voor begeleiding, via Zoom (voor Wageningen en omgeving is er mogelijkheid voor persoonlijk contact). De investering die je hiervoor doet is 288 euro.

Voor hen voor wie dit te veel is, zijn er andere mogelijkheden. Er zijn sponsors die je willen ondersteunen. De begeleiding kan op deze en meer manieren en gebieden:

Meditatie, hypnose, financiën, angst, afvallen, intuïtief zingen.

Interessant? Reageer nu.

Datum: 15 verspreide momenten in overleg

Tijd: 15 consulten van 1 uur

Kosten: 288 euro voor het hele traject (sponsoring is mogelijk)

Locatie: Zoom of op locatie in regio Wageningen

Info: <https://www.divinefulness.info/288>

Contact: Jeroen van Buuren,

ja@divinefulness.info, 06-12 52 40 55

Financially tight and yet coaching

One year long coaching at a low price, or even without cost

Are you on a spiritual journey? Do you have limited financial resources? Would you like someone to travel with you for a time? A guide who can show you where you can grow? You can experience more peace in your life and see that there is a way to happiness for you, too. You can see yourself as valuable and unique. You can even heal old wounds. Especially for you, this opportunity is created, where you are supported for a year, so you can really make steps toward your goals.

I was led to offer this assistance as my heart has always been with you who have chosen the challenging path.

Just choose 15 moments or dates in the year for individual guidance.

The investment you make is 333 dollars. For those whom this is too much, there are options.

There are sponsors who want to support you. Counseling will be done with the following techniques: Meditation, hypnosis, anxiety, losing weight, intuitive chanting

Interesting? Respond now. There are 28 spots available

Date: 15 dates of your choice

Time: 15 meetings of 1 hour

Cost: 288 euro/333 dollars (sponsoring is available)

Location: Zoom or personal in Renkum or Wageningen

Contact: Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info, 06-12 52 40 55

Info: <https://www.divinefulness.info/en/333>

Woensdagavond: Christus Meditatie

Onder leiding van jeroen komt een groep iedere woensdag bijeen om te mediteren op de manier zoals dat beschreven staat in de zogeheten Christus Brieven. Je kunt ze vinden op www.christuswijs.nl. Deze meditatie richt zich op het uitreiken naar onze oerbron.

Verloop avond:

Om 20.05 uur sluit Jeroen de ruimte, zodat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen binnenkomen. Ook zal hij iedereen vragen om zowel de camera als de microfoon uit te zetten.

Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid gegevens die de app verstuurd minimaal is, waardoor het uitspreken van het gebed beter te horen is.

Na het uitspreken van het gebed, mediteren we gezamenlijk, totaal duurt dit ongeveer 20 minuten. Daarna is er mogelijkheid om kort te delen, waarna de bijeenkomst wordt beëindigd.

Datum en tijd: iedere woensdagavond van 20.00 – 20.30, graag binnenkomen om 19.55

Kosten: gratis

Locatie: zoomlink: www.zoom.us/j/2228888777

Contact: Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info , 06-12524055

Meer info: www.divinefulness.info, www.facebook.com/divinefulness